

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God

Serie: Wat leerde Jezus ons eigenlijk?

De vorige keer dat ik gesproken heb, hebben we gesproken over het Koninkrijk van God. Dat was waar Jezus voortdurend over sprak, waar hij onderwijs over gaf (Marc1:15). Het koninkrijk van God of (Koninkrijk van de Hemel) gaat over:

- Wie God is, - hij is Vader, Zoon en Geest (meervoud)
- Het gaat over hoe Vader, Zoon en Geest met elkaar omgaan.
- Het gaat over liefhebben
- Het gaat over dienstbaarheid
- over vreugde en blijdschap
- over creativiteit
- Het gaat over het ontbreken van onrecht en zonde (en de pijn die daar het gevolg van is).

We hebben het gehad over 'already- not yet' – principe.

Ja, we zijn uitgenodigd door Jezus om NU AL deel uit te maken van dat Koninkrijk, van die manier van leven, van die manier met elkaar omgaan. Om NU AL te leven, geliefd door de Vader, samen met Jezus in de kracht van de Heilige Geest.

Ja, er is nog kwaad en gebrokenheid in ons leven en in de wereld. We leven NOG NIET in die ideale wereld, zonder ziekte en zonder pijn.

Tijdens ons leven, als kind van God, kunnen we dus het volgende verwachten:

- Vreugde en vrede van het leven samen met God
- De pijn en het verdriet van onze gebrokenheid en het leven in een wereld vol gebroken mensen.

Deze vreugde en de pijn bestaan naast elkaar. Er komt een dag dat alles hersteld is, alles nieuw gemaakt is, dan is er alleen nog vreugde, vrede en harmonie...

Maar zover is het nog niet, en Jezus weet dat. Tijdens de tijd die hij samen met zijn leerlingen optrok, is hij eigenlijk vooral bezig om ze te leren leven, verbonden met God. Hij leert ze leven vanuit geloof, vanuit de relatie met God, in plaats van gedreven door angst. *Ken je die geschiedenis dat het stormt op het meer en dat de leerlingen bang zijn dat ze vergaan?*

Dat is niet zomaar een geschiedenis. Het is een leermoment voor de leerlingen. Een moment om te leren leven vanuit geloof, vanuit het zeker weten dat God erbij is, in plaats vanuit angst.

Als we Zijn aanwezigheid ervaren, dan is ook de pijn die we meemaken in dit leven te verdragen. Als we Zijn aanwezigheid *niet* ervaren, dan kan het leven zwaar zijn en kunnen we ons alleen voelen en is angst vaak een realiteit. Angst over het heden, angst voor de toekomst, zorgen: *'hoe moet dit verder' of 'hoe moet dat verder'?*

De vraag is niet zo zeer *of* God aanwezig is in ons leven. Dat is Hij. De uitdaging is vooral dat we Zijn aanwezigheid ervaren. En dat is zeker niet altijd het geval. Jezus zei eens tegen zijn leerlingen (in de Bergrede):

Matteus 6

25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Jezus benoemt hier precies waar wij vaak mee worstelen? Wie maakt zich nooit zorgen over de toekomst (of we wel genoeg zullen hebben) , over zijn lichaam (gezondheid)? En hij noemt zijn leerlingen 'kleingelovigen'. Dat is geen scheldwoord of diskwalificatie. Het laat eigenlijk zien waar de oplossing van ons probleem ligt: bij ons geloof!

Jezus zegt, dat soort zorgen is voor de heidenen (mensen die God niet kennen).

Matteus 6

33Zoek liever eerst het **koninkrijk van God** en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

En daar is de sleutel! Daar is het terrein om te groeien!

Wat zou dat betekenen 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God'?

We weten ondertussen dat we niet naar een geografische plek op aarde op zoek hoeven te gaan. We hoeven niet naar Lourdes, Toronto of Israël.

Gods Koninkrijk is hier. God is hier, in ons midden. Hij is bij ons. Zoek Gods Koninkrijk! Praat met God, luister naar zijn stem. Hoe doe je dat? Daar is geen recept voor. Dat doe je op jouw eigen manier.

Ik vind het heerlijk om in de natuur te lopen en hardop tegen God te praten. En vaak terwijl ik praat, gebeurt er wat met mij. Mijn zorgen worden kleiner. Maar vaak heb ik ook goede gedachten. Ik geloof dat God mijn gedachten inspireert, dat Hij spreekt (dit is een voorbeeld, geen recept). Anderen luisteren naar aanbiddingsmuziek, zoeken de stilte, gaan vasten, Bijbel lezen, etc. (er is geen recept, we zijn allemaal verschillend). Dat is één aspect van Zijn Koninkrijk zoeken: bewust contact met de Koning maken.

Een ander aspect van Zijn Koninkrijk zoeken is te vinden in de kenmerken van wie God is: Hij is liefdevol, Hij is nederig van hart, Hij is dienstbaar Hij is genadig en vol medelijden en compassie. Wij kunnen, samen met God, uitreiken naar de mensen om ons heen. Wij kunnen ons bewust richten op een ander. Wij kunnen dienstbaar zijn. Wij kunnen genadig zijn. Wij kunnen vol compassie zijn.

Als ik dit bewust doe, dan geef ik vaak bewust aandacht aan mensen. Ik zeg ze wat bemoedigends of ik nodig ze uit om iets leuks te doen. Maar het kan ook zijn dat ik alleen maar bid voor mensen, heel specifiek aan de Heer vraag of Hij wil voorzien in het leven van de ander. (wederom geen recept, maar een voorbeeld)

Love God, Love People - Zoek eerst zijn Koninkrijk. Hou van God, Hou van mensen. Strek je uit naar God, strek je uit naar de mensen om je heen.

Het 'zoeken van Gods koninkrijk' brengt je altijd in contact ook met andere mensen. In Gods koninkrijk ben je namelijk nooit alleen. Een deel van ons herstel heeft te maken met gezonde relaties met anderen.

Matteus 6

33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en **zijn gerechtigheid**, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Wat zou dat dat zijn, *Zijn gerechtigheid zoeken*? Hoe doe je dat nou weer? Voor mij helpt de volgende passage uit de Romeinen-brief. Hier legt Paulus uit wat 'Zijn gerechtigheid' betekent.

Romeinen 3

²¹ Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: ²² God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. ²³ Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; ²⁴ en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. ²⁵⁻²⁶ Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

Een geweldige passage.

Zijn gerechtigheid zoeken betekent zoeken naar hoe God over jou denkt:

- Ik ben een rechtvaardige in Gods ogen

(²⁴ en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.)

- God is rechtvaardig. Dat bewijst hij door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. (hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.)

Gods rechtvaardigheid heeft alles met zijn genade te maken! Soms lijkt het dat rechtvaardigheid en genade tegenstellingen zijn. In Gods koninkrijk is dat niet het geval... Rechtvaardigheid en genade zijn allebei kenmerken van zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Het zijn partjes van dezelfde vrucht.

Zijn gerechtigheid zoeken heeft, volgens mij, te maken met je vereenzelvigen met wat God over jou denkt, Instemmen met wat zijn waarheid.

En zijn waarheid over jou is dat hij jou 'als een rechtvaardige' ziet.

(²⁴ en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.)

God ziet wie we werkelijk zijn. We zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En dat was goed, zeer goed, staat er in Genesis.

Ja, er is nog schade aan onze ziel en emoties die hersteld moet worden. Ja, we maken nog fouten. Ja, we doen soms nog ongezonde dingen... Maar 'zoek Zijn gerechtigheid' betekent dat we nooit moeten vergeten dat 'Jezus ons vrij heeft gesproken', en dat we 'uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen'

Als we die waarheid kunnen omarmen is de kans dat we Gods aanwezigheid daadwerkelijk kunnen ervaren groot. Het begrijpen van 'Zijn gerechtigheid' maakt dat we dichtbij Hem willen zijn, maakt dat we niet bang zijn van God, maar onze steun bij Hem zoeken, maakt dat open en eerlijk durven zijn, ook als we zwak zijn.

We hadden het over 'zorgen maken voor de dag van morgen'
En Jezus biedt ons een soort persoonlijke stappenplan aan:

- 1) Zoek liever eerst het koninkrijk van God en
- 2) zijn gerechtigheid, dan
- 3) zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
(elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last)

Ik heb geprobeerd deze Bijbelse termen een beetje te vatten in praktische termen. Wat Jezus leerde was namelijk geen abstracte leer, maar was en is het antwoord op onze dagelijkse worstelingen en uitdagingen.

Wij bepalen (jij bepaalt) uiteraard zelf in hoeverre we deze principes gaan toepassen in ons leven. Het is een reis. Een reis met medereizigers (kijk maar om je heen). Een reis met vallen en opstaan. Je bepaalt zelf, door jouw deelname, het tempo. Niemand kan voor jou de beslissingen van je leven geven.

Soms denken (of hopen) we dat met één gebed al onze problemen opgelost zijn. Dat is onrealistisch. Geloven heeft te maken met een relatie met God. En een relatie is niet één contactmoment, een relatie is per definitie langdurig.

Ik heb gemerkt dat, specifiek in onze evangelische geloofscultuur, er makkelijk veel aandacht uitgaat naar dat ene, magische geloofsmoment: '*God wil jou vandaag genezen*'. En als we niet uitkijken, by-passen we Gods verlangen om een relatie met jou te hebben, door te focussen op dat ene magische moment.

Weet je, soms doet God inderdaad een instant-wonder. En dat is fantastisch. Maar er komen altijd weer nieuwe uitdagingen in je leven, uitdagingen die je uitnodigen om te leven in relatie met God. De stabiliteit van ons leven, de vreugde van ons leven is niet te vinden in een éénmalige ervaring. De vreugde van ons leven is te vinden door Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken. *En al die andere dingen zullen erbij gegeven worden.*

AMEN